



# Nieuwsbrief van het Nederlands Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse

De NIEUWE STUDIEGIDS OPLEIDING LOGOTHERAPIE is uit - en dit in een NIEUWE OPZET!

Veel mensen hebben de afgelopen periode gevraagd wanneer zij de opleiding in Viktor Frankl's Logotherapie kunnen beginnen. Dat kan na de zomer weer! Het NILEA heeft ruimte voor 10 studenten die als eerste groep -niet meer op de zaterdagdagen- zullen worden opgeleid, maar nu in blokken.

Nieuwsgierig geworden over hoe het er nu komt uit te zien? Vanaf nu staat de NIEUWE STUDIEGIDS online.

Ga voor directe toegang tot de PDF-versie naar: <http://viktorfrankl.nl/STUDIEGIDS3-7-2019.pdf> of voor de bovenliggende pagina naar: <http://viktorfrankl.nl/contact.htm>

## De 20ste EDITIE van VIKTOR FRANKL'S 'ZIN VAN HET BESTAAN' is uit – Juli 2019

Het is al weer de 20ste druk in de Nederlandse taal van dit boek dat voor zoveel mensen uniek is! Vóór op het boek staat: 'Wat ieder mens kan doen tegen de ideologie van haat en vervolging. Een wereldwijde bestseller.' En daarmee is dit boek opnieuw weer zo actueel.

Het geheel vernieuwde voorwoord op deze 20ste druk is van Willem J. Maas en Pieter Hoekstra. Het is een voorwoord bij een bijna driekwart eeuw oud boek, maar nu met een nieuwe generatie lezers voor ogen. Het SCP vraagt zich bij monde van de directeur Kim Puffers af wat ons als Nederlanders beweegt. In de toelichting op het SCP-rapport 'Denkend aan Nederland' (26 juni 2019) van bijna 500 pagina's (en een te downloaden leesbare [publieksuitgave](#) van 36 pagina's) meldt hij dat Nederlanders hun grootste zorgen hebben bij resp. de polarisatie in ons land en de Islam.

En ja, daarmee is dit boek opnieuw weer zo actueel. Frankl werd samen met miljoenen anderen ontmenselijkt, letterlijk uitgekleeft en tot een nummer gemaakt. Miljoenen werden 'ver-dingt'. Niet meer als mens, maar enkel als 'ding' gezien.

Deze editie van 'De Zin van het Bestaan' begint met een citaat van Nelson Mandela, over zijn voormalige gevangenisbewaarders: 'Toen besepte ik dat als ik hen zou blijven haten na mijn vertrek uit de gevangenis, dat zij mij dan nog steeds gevangen hadden. Ik wilde vrij zijn. En dus liet ik het los.' Het waren woorden die hij tegen de toenmalige president van de USA, Bill Clinton sprak. Er wordt gezegd dat hij hierbij verwees naar 'De Zin van het Bestaan' van Viktor Frankl als zijn inspiratie hiertoe.

*Voor iedereen die het boek al heeft: een fantastisch boek om weg te geven!*



### COLOFON

Redactie:  
drs. Pieter Hoekstra (eindred.)  
drs. Fred-Jan Nesselaaar  
Ir. Cor de Jong  
drs. Marleen M.S. Moors

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van het  
Nederlands Instituut voor Logotherapie  
en Existentiële Analyse (NILEA)

ISSN 2215-0528  
(digitale editie) ISSN 2215-0536