

OPGAVE of OVERGAVE

Pieter Hoekstra



2014 wordt vast en zeker een goed jaar! In ieder geval moet het voor de meesten van ons *beter* worden dan 2013. Dat laatste jaar begon met enkel depressieve geluiden, maar de wind is gedraaid en de meeste Nederlanders zullen deze maand vaststellen dat hun loonstrookje warempel weer eens een keer meevalt. Noodgedwongen zijn veel mensen in de overlevingsstand geschoten. Bij mij komen dan die woorden van Paul van Vliet boven met zijn lied 'Overleven'

*Moet je hard zijn om te overleven,
knokken voor jezelf
en alleen voor jouw belang?
Zorgen dat je je nooit bloot zal geven,
je lach onder controle,
je huilen in bedwang,
naar voren ellebogen,
kleppen voor je ogen.
Nergens zwakke plekken
om de hoge hekken
en geloof, hoop en liefde
achter het behang...
Dan zal je overleven
maar leven is dat niet!*

Nee, we zijn er nog niet. De werkloosheid zal nog toenemen in de komende tijd en ook de voedselbanken blijven het drukker krijgen. Toch zal langzaam het elan weer toenemen en in het calvinistische Nederland zou dat best nog eens sneller kunnen gaan dan wij durven hopen, volgens deskundigen. Het wordt daarom tijd onze overlevingsmodus los te laten en het oog weer op de toekomst te richten. Wat ga ik met mijn leven doen in deze snel veranderende wereld? En nu komen deze twee woorden als een

grote vraag op ons af: *Opgave of Overgave*, of zoals Frankl deze in het Duits benoemt: *Aufgabe* en *Hingabe*. *Hingabe* klinkt eigenlijk nog mooier dan *Overgave* – maar wij kennen geen woord als 'heengeven' of zo. Toch geeft het iets moois aan: er zit een richting in – het gaat ergens heen. In deze tijd klinkt misschien wel meer dan ooit de vraag naar wat we 'doen'. We horen eigenlijk nergens meer bij; alle verbanden zijn voor de meeste mensen in deze tijd verdwenen. Er is niet meer zoveel om op terug te vallen. En dan blijft over dat de mens *is* wat hij *doet*. Daaraan ontleen we onze eigen identiteit en het is ook waarop we maatschappelijk worden afgerekend. En geld verdienen, enkel om te overleven? Nee, *leven is dat niet*. In dat geval is het enkel een opgave.

Meestal ligt het niet aan het soort werk dat iemand doet; overal kom je mensen tegen die hun werk echt met overgave doen. In hun taakstelling gaan zij verder dan het enkel *goed* te doen. Want voorbij goed is er immers ook nog een *beter* en dan volgt er zelfs nog een *best*. Ja, het verschil tussen opgave en overgave is dan voor iedereen te herkennen. In de overgave is onze hele ziel en zaligheid betrokken. Als dit menselijk kapitaal wordt ontdekt dan zijn wij zo uit de crisis in dit land. Dan komt er creativiteit en enthousiasme los; dan breekt het vertrouwen weer door. En even tussendoor laat Paul van Vliet ons dit verstaan:

*We weten dat het allemaal kan kantelen...
In die betere wereld van eenmaal komt de tijd
dat de liefde het zal winnen
als we morgen weer beginnen.
En dat we erop vertrouwen
ook een toekomst kunnen bouwen...*