

# ZOVEEL MOGELIJK (alle) MENSEN MEENEMEN NAAR DE TOEKOMST

*Pieter Hoekstra*



Toevallig bezocht ik binnen twee etmalen zowel onze eigen Tweede Kamer als de twaalf eeuwen oude Akense Palts van Karel de Grote. In Den Haag ging de discussie over de zorgfraude en -verspilling. Jaarlijks gaat het om miljarden. Ja, aan verspilling en vermeende fraude – geld waarvoor geen zorg wordt verricht! Het verbaasde mij dat er bij zo'n groot dossier maar tien volksvertegenwoordigers in de kamer present waren. Eén daarvan zat ondertussen driftig op een rekenmachine te tikken. In het debat werden op dat moment geen concrete cijfers genoemd, dus de calculaties betroffen andere zaken. Mijn gedachten dwaalden ongemerkt in de richting van kilometerdeclaraties.

De kern van de Akense Dom is de achthoekige kapel die rond 800 in opdracht van Karel is gebouwd. Terwijl de kathedraal nog niet toegankelijk is vanwege een huwelijksdienst bewegen wij ons langs de druk bezette terrasjes naar Karels koningshal, waar we verstrikt raken tussen de entourage van een ander trouwlustig stel, dat zich op de trappen van het gemeentehuis vermengt met het bierdrinkende publiek van een old-timershow. Dit bruisende en levendige tafereel zal niet eens zoveel verschillen van de tijden aan het oude Karolingische hof.

Karel de Grote wordt terecht gezien als de bedenker van een Europese Unie. Met de tijd ben ik onder de indruk gekomen van deze leider. Hij begint zijn heerschappij ongetwijfeld bot, maar wat hij aan kennis en visie aanvankelijk tekort komt weet hij aan wijzen en geleerden binnen te halen aan zijn reizende hof. Waar hij eerst Friezen en Saksen dwingt te kiezen tussen kruis of het scherp van zijn zwaard, ontdekt de koning-keizer gaandeweg dat elk volk recht heeft op een

eigen ontwikkeling, uitgaande van de eigen wetten. Karel beseft dat een eenwording van alle Europese volkeren tijd nodig heeft. Waar hij zich aan de andere kant compromisloos tegen verzet is slavenhandel en oneerlijke zelfverrijking door sommigen, die de markten met woekerrentes, opties en *futures* manipuleren. Hij was ons misschien al wel ver vooruit.

Wat maakt een regeerder nu tot een echte leider? Een antwoord zit in de titel boven deze bijdrage: Zoveel mogelijk *ALLE* mensen meenemen naar de toekomst. Democratie heeft de neiging steeds weer terug te vallen tot de geijkte uitdrukking: de meeste stemmen gelden. Dat was volgens *TROUW* ook te horen vanuit de zogenaamde 'Sharia-driehoek' in de Hofstad. De rellen in Stockholm wijzen ons nog sterker dan de gebeurtenissen in Londen en Parijs op de inflatie van het democratisch tegoed. Het verlies van het kleine woordje 'alle' in het opschrift trekt de zin compleet uit het lood.

Dat het Duitse Aken na de Tweede Wereldoorlog niet de hoofdstad kon worden van een Verenigd Europa is helder. En toch, wie zijn geschiedenis kent zal zich er over verbazen dat de EU ooit gekozen heeft voor Straatsburg als domicilie. Was juist deze stad in 842 immers niet de plaats van de Eed tussen de drie kleinzonen van de grote Karel, waarmee zij elkaar alle drie verrieden?! Hierdoor zou de korte verlichtingstijd van een verenigd Europa ons voor eeuwen terugwerpen in de donkere en verdeelde Middeleeuwen.

En als we het dan toch over verspilling en kilometerdeclaraties hebben – Brussel heeft in ieder geval het voordeel dat deze stad pas in de 10<sup>e</sup> eeuw ontstond.