

HET IS VOORJAAR! ALLES BLOEIT EN GROEIT

Pieter Hoekstra



Eindelijk! Ik geloof niet dat ik het voorjaar ooit eerder zo beleefd heb als dit jaar. En je merkt het aan iedereen. Er is opluchting, alles en iedereen krijgt weer een beetje fleur en kleur. Maar de 'ouden' hadden ons al gewaarschuwd voor deze lange, koude winter. Begin december vond u in deze column de oude volkswijsheid: 'Is de lucht op Sint-Martinus helder, de vorst dringt door in menig kelder.' Ook de woorden van ouderen werden bevestigd, als die ons vertellen dat in crisisjaren de winters nogal eens strenger blijken dan gemiddeld. Voor meer mensen dan de jaren hiervoor werd de recessie nadrukkelijk voelbaar.

Volgens weerkundigen hadden we het afgelopen seizoen maar liefst vier winters. Dan dacht je weer het nu wel gehad te hebben en dan begon het nog een keer – en weer opnieuw! Het leek de economie wel, van double-dip, triple-dip en... Toen ineens! Het werd echt weer lente! Niets leek het meer tegen te kunnen houden. Onder het oppervlak was in de hele natuur de groeikracht zo sterk samengebald en opgekropt – het spoot de grond uit. In een enkel weekend werd alles dat bruin was op de grond weer fris groen. De hoge bomen twijfelden nog even, want bij gewoonte vangen zij veel wind en een enkel teken van hoop wordt dan snel in de kiem gesmoord of wreed geknakt

in de prille bloei. Het duurde nog een week – twee weken, maar toen was de hele natuur om.

6 Mei, ik scheur het dagelijks blad van de Covey-scheurkalender. 'Human Resources', automatisch vertaal ik het in 'Menselijk Kapitaal'. Zo vind ik het eigenlijk nog wel sympathiek klinken. Tegelijk dringt zich het besef op dat het hier in de kleinste ruimte wel de plaats is waar in Nederland vast de meeste kalenders hangen. Het 'human resources' verbindt zich aan 'through the drain.' Covey noemt het ook ironisch dat mensen zo genoemd worden, alsof ze een van de vele kostenposten van de organisatie zijn. 'Daarom worden de meeste mensen in de meeste bedrijven alleen maar gezien in termen van hun functie, hoewel ze veel meer creativiteit, vindingrijkheid, vernuftigheid, intelligentie en talent hebben dan hun baan vraagt of zelfs maar toestaat!'

Maar het is voorjaar! Alles bloeit en groeit. Dat wat samengebald is aan energie en groeikracht barst op een gegeven moment naar buiten! Het is niet meer te stoppen! Je kunt proberen de talenten van zoveel mensen te smoren, hun intelligentie ontkennen, maar ergens komt het naar boven en barst het nieuwe leven uit in een ongebroken creativiteit en ongeremd vernuft.