

Vrijheid is ons in de ziel geëetst

Pieter Hoekstra



Dat is niet altijd 'vrijheid van...', maar dan toch zeker 'vrijheid tot...' Die vrijheid geeft ons altijd weer keuzemogelijkheden. Ik kies er voor niet zozeer over problemen te praten, maar vooral over uitdagingen. En vaak blijkt het dan trouwens over hetzelfde onderwerp te gaan.

Velen van ons dragen dat als hun lot mee; soms tot een onontkoombaar noodlot. Literair richt dit soms prachtige monumenten van menselijk drama op.

Toch ben ik zelf dankbaar voor de handreikingen die mijn ouders en voorouders mij boden van de bevrijding uit het land van dood en slavernij tot de spreekwoordelijke vrijheid alleen te willen buigen

voor God. En zelfs al wordt je op de knieën gedwongen, dan tóch nog je vrijheid te denken. Er komen immers altijd weer andere tijden.

Viktor Frankl, psychiater en psychotherapeut, leerde ons als studenten: Wie een reden heeft gevonden om voor te leven kan bijna alles aan... Als overlevende van de concentratiekampen wist hij waarover hij sprak. Dat is staan in de vrijheid. Het is een vrijheid tot... De vrijheid om keuzes te maken. We hebben niet alle keuzemogelijkheden, maar we hebben wel altijd keuzemogelijkheden. De belangrijkste keuzes worden juist dan gemaakt als het aantal mogelijkheden heel beperkt is.