

De synergie van vrede op aarde

Pieter Hoekstra



Ja, de nieuwe 'Covey' is uit! Voor wie zin heeft aan een uitdaging en dit boek nog niet heeft: het groene omslag toont prachtig onder de kerstboom en hoeft daarom niet eens te worden ingepakt.

Onbedoeld zullen teveel mensen in het nieuwe jaar meer vrije tijd krijgen is de algemene gedachte. Natuurlijk beangstigt dit ons, maar ondanks de vrees kan zo'n fase ons tegelijk veel geven. Je wordt zo gedwongen heel veel te herijken. Doe ik wat ik wil? Ben ik waar ik wil zijn? Ben ik wie ik wil zijn? Wie de tijd neemt om door deze vragen heen te gaan komt goed door elke crisis. En waarschijnlijk zelfs beter dan goed.

Kerst is voor ons traditioneel een tijd van bezinning, al is de diepgang niet altijd groter dan bij de spreekwoordelijke misverkiezingen, waar de schoonheden hun grootste verlangens uitspreken: '... and world peace, of course.' Als je nog geen twintig bent en zoveel glans en gratie uitschijnt stemt dat nog teer. Tragisch wordt het als we later in ons leven niet veel verder komen. Een onbekende monnik uit de 11e eeuw vertelt het ons met zijn graf-schrift: *'Toen ik jong was, wilde ik de wereld veranderen. Ik merkte dat het moeilijk was om de wereld te veranderen, dus probeerde ik mijn land te veranderen. Toen ik merkte dat ik het land niet kon veranderen concentreerde ik me op mijn stad. Ik kon de stad niet veranderen en, inmiddels wat ouder, probeerde ik mijn familie te veranderen. Nu, als oude man, realiseer ik*

me dat ik alleen mijzelf kan veranderen. Opeens besef ik dat, als ik mezelf lang geleden had veranderd, ik invloed had kunnen hebben op mijn familie. Mijn familie en ik hadden invloed kunnen hebben op onze stad. Haar invloed had het land kunnen veranderen en ik had inderdaad de wereld kunnen veranderen.' Covey werkt in 'Het 3e Alternatief - het principe van creatieve samenwerking' het vaak misbruikte begrip synergie opnieuw uit. De meeste discussies lopen volgens het schema: 'Ik heb gelijk, dus jij hebt ongelijk, als je het niet met me eens bent.' Als blijkt dat ik niet kan winnen ben ik blij dat we samen een goed compromis vinden. We leveren allebei iets in en houden ook beiden wat over. Synergie is het 3e alternatief. Dit begint met een open, accepterende houding ten aanzien van de ander en het op waarde schatten van diens opvattingen. Alleen dan kom je tot een win-win situatie. Zo bezien is een conflict een geschenk: daar kun je beiden beter van worden

Synergie gaat veel verder dan een compromis. Het gaat zelfs ver voorbij aan allebei je aanvankelijke doelen te halen. Synergie zal er toe leiden dat we tot oplossingen komen die we allebei niet hadden kunnen bedenken. Dan is het verrassend en vernieuwend. Er was eens een Paulus die schreef: 'Streef dan naar het hoogste. En ik wijs je een weg, die nog veel verder omhoog voert.' Dat is synergie, hij noemde het Liefde.