

Gelijk of meer gelijk

Pieter Hoekstra



'Weetu wat? Ik heb hier de oude formulieren nog liggen. Ik zorg dat ze op het gemeentehuis in Maarssen komen.' Misschien waren wij wel de laatste nieuwe bewoners van Vreeland die zich nog in Loenen konden laten inschrijven. Toen ik anderhalve week later mijn Europese rijbewijs uit Zweden moest omwisselen voor een Nederlandse versie kon dat op het steunpunt al niet meer. Ik moest nu toch echt naar Maarssen. De kleine politiek wordt steeds een maatje groter. De leges trouwens ook, heb ik begrepen. En nu bleken, op de eerste zomerse zondag van oktober sinds mensenheugenis, de Grieken niet te kunnen voldoen aan onze eisen. Wordt het een hete herfst of straks een ijsskoude winter? 'De grote politiek raakt ons allemaal!' laat ik Loesje kraaien. Ergens in het midden tussen klein en groot vinden we de hoeders van de wet rond de Haagse vijver. Na de Derde Dinsdag van september waren we getuige van de discussies in onze Tweede Kamer. Wat een chaos! Ik vraag me af of daar de regels van het debat begrepen worden. In de eeuwen rond het begin van onze jaar-

telling ontstaan de boeken van de Joodse Talmoed. Daar is het altijd zo dat er twee scholen zijn die met elkaar in debat zijn. En die discussies lopen gewoonlijk heel hoog op. Ze worden gevoerd op het scherpst van de snede. Het zijn felle debatten in heftige onenigheid. Uiteindelijk komt men toch gezamenlijk tot een besluit. Er is dan één school die gelijk krijgt. Maar de andere school krijgt geen ongelijk. Hoe heftig de discussies ook moge zijn, het doel is steeds om de waarheid naar boven te krijgen. In de Talmoed is het eigenlijk altijd zo dat de orthodoxe school gelijk krijgt. Zij legt de regels uit naar de letter van de wet. En daarom heeft ze gelijk! De liberale school krijgt daarmee bij gewoonte niet ongelijk. Het gaat niet om gelijk of ongelijk. In een echt debat gaat het om ge-lijk of... meer gelijk. Wat mij betreft mag bij ons links of rechts zijn gelijk krijgen, maar ik wacht graag op het meer gelijk. Dat is waar de geest van de wet begrepen wordt. Daar durf ik mijn portemonnee wel aan toe te vertrouwen. Of aan de goede en soms kwetsbare mensen die ik tegenkom.